

Zondagsbrief

4^e jaargang, nummer 45

Zondag 9 april 2023

Kleur van de zondag: wit



Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Truus van Lienden.

Aandacht voor elkaar.

Mevrouw Jennie Janssen is vorige week met spoed opgenomen in het St. Antonius Ziekenhuis te Leidsche Rijn. Daar heeft ze een operatie ondergaan. Ze moet nu eerst thuis verder herstellen.

Jan en Jennie zijn dankbaar dat het goed is gegaan.

We wensen hen Gods kracht en zegen in het verdere herstel.

Stille Week en Pasen – Uit liefde voor jou

Op Witte Donderdag 6 april vieren we in een grote kring de Maaltijd van de Heer. We delen matses en druivensap in verbondenheid met het Joodse Pesachfeest. We doen wat Jezus heeft gedaan. We gedenken Hem, die zich heeft laten breken, die zich uitdeelt, zodat wij vrede en verzoening vinden. Guus Fennema is de organist in deze viering.

Goede Vrijdag 7 april is er een meditatieve dienst. Waarin we stilstaan bij momenten uit het lijden en sterven van Jezus. We lezen gedeelten uit het lijdensevangelie, kijken naar verbeeldingen van kruiswegstaties, horen poëtische teksten, we luisteren naar muziek en zingen passieliederen. Daarnaast is er stilte en gebed.

Barbara Coster is organist. Dick Rovers op de klarinet en Hans Wilmont op de gitaar zullen hun muzikale medewerking verlenen.

Op Stille Zaterdag 8 april in de Paaswake vieren we de overgang van de nacht naar de nieuwe morgen, van dood naar leven.

Traditiegetrouw brengt de diaken de nieuwe Paaskaars, al brandend, binnen. We zingen: "Licht van Christus!" en we ontsteken bij elkaar het licht.

Een indrukwekkend ritueel wat vertelt dat de nacht van lijden en dood ten einde is, Hij is opgestaan!

In de Paaswake gedenken we ook onze doop. Je wordt uitgenodigd naar voren te komen en een kruisteken van water op je voorhoofd te ontvangen.

We horen uit Romeinen 6 de woorden: “We zijn door de doop in Christus’ dood met hem begraven, en uit de dood opgewekt een nieuw leven te leiden.” In deze dienst is Ytsen Wielstra de organist en de Cantorij onder leiding van Guus Fennema werkt ook mee.

Eerste Paasdag is er een feestelijke dienst, waarin we in allerlei muzikale toonaarden laten klinken: De Heer is opgestaan!

In de lezing en overdenking sluit ik aan bij het Paasproject van de kindernevendienst. We horen uit Lucas 24 over de Emmaüsgangers, hoe die uiteindelijk toch Pasen gaan vieren. Het is een feest van herkenning! We beginnen voor de dienst, om 9.20, met het zingen van bekende paasliederen.

Ik zie uit naar een mooie verbindende viering, waarin we met alle generaties vrolijk en vol passie kunnen zingen. Muzikale medewerking is er van de band Connected en de organist Guus Fennema.

Ik wens allen mooie Paasdagen gezegend met Licht en nieuwe hoop!
Ds. Coby de Haan

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Overstapdienst

Hallo jongens en meisjes van groep 8 van de basisschool.

Over een tijdje gaan jullie de overstap maken van de Basisschool naar het Voortgezet Onderwijs, een spannende stap!

Wij, als Kindernevendienst, zijn alweer druk bezig voor de Overstapdienst van zondag 4 juni as. Wil je meedoen, meld je dan aan bij Judith (06 12 88 97 65) of Wilma (06 46 44 54 16).



Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst

Ps. Vaders, moeders, opa's, oma's, tantes en ooms.. weten jullie nog kids die de overstap gaan maken en het leuk vinden om mee te doen.. meld ze dan bij ons aan.

Nieuwe podcast

Er is weer een nieuwe podcast online.

In deze dertiende aflevering is Rieny aan het woord zij leest met ons 1 koningen 19. In deze tekst wordt Elia opgeroepen om verder te gaan en niet te blijven zitten. Maar God roept Elia niet alleen op om in actie te komen, hij zorgt ook voor hem.

Rieny vertelt hoe zij ook in donkere tijden ervaart dat God zorgt en je nooit alleen laat, hoe donker het ook is. U kunt de podcast vinden op www.petrakerk.nl of op Spotify.

Of door op deze link te klikken: <https://tinyurl.com/26ywr8az>

Kijkcijfers van zondag 2 april

Direct: 143 Opname: 81

De poppenspeler van Warschau

Door Trio Wilde Eend

We horen dagelijks in het nieuws over oorlog in de Oekraïne.

Hoe blijf je overeind als je er middenin zit?

Welke keuzes kun je dan nog maken?

De poppenspeler van Warschau speelt zich af in de 2^e Wereldoorlog.

De joodse tiener Mika probeert te overleven in het getto van Warschau.

In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

Deze muzikale vertelvoorstelling van ongeveer 70 minuten is gebaseerd op een roman van de schrijfster Eva Weaver. Het boek en dus ook de voorstelling is grotendeels gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Deze muzikale vertelvoorstelling is een aanrader!

Het is een serieuze, maar ook creatieve mooie muzikale voorstelling!

Iedereen vanaf 12 jaar is welkom!

Datum: donderdag 13 april

Tijd: 20.00- 21.30 uur

Locatie: Petrakerk

Kosten: Collecte na afloop

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar
zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



Protestantse Gemeente
Veenendaal